

Dienst van de verbeelding op 17 maart 2019
Op weg naar Pasen – Gods Verhaal met mensen



(Zandtovenaar Gert van der Vijver)

Voorganger: ds. Piet Schelling

Verbeelding: Zandtovenaar Gert van der Vijver

Organist: Henco de Berg

Het is 10.00 uur, de kerkenraad komt binnen, het orgel zwijgt, de kerkzaal is donker, de lichtbak gaat aan, de muziek klinkt....

Verbeelding van het grote Verhaal, deel I – door de Zandkunstenaar

Verwelkoming en mededelingen

Samenzang: ‘Welkom mensen, hier gekomen’ (tekst: Piet Schelling; melodie: ‘Alle Menschen werden Brüder’, 9^e symf. van Beethoven)

Wel-kom men sen hier ge-ko men,
wel kom al-len in dit huis!
Waar wij van een toe-komst dro-men,
zon-der mu-ren, als een thuis.
La-ten wij ons o-pen-stel-len
voor Gods Geest die lief-de scheidt,
voor het woord dat zal ver-tel-len
van een le-ven, on-ge-rept.

**Welkom jij, op zoek naar vrede,
welkom jij, zoals je bent!**

Waar wij vragen, onze bede:
'Lieve Heer, wees hier present.'
Laten wij het goede zoeken
voor de wereld om ons heen,
voor de mens in verre hoeken,
voor die ene, heel alleen.

Bemoediging en gebed

Samenzang (vervolg): 'Welkom mensen, hier gekomen'
Welkom, jij, hier in ons midden,
welkom, jij, zoals je bent!
In je werken en je bidden:
wees jezelf met jouw talent.
Dat de hemel jou zal dragen
in je doen en door je zijn!
Aarzel niet elkaar te vragen:
'Laat mij toe op jouw terrein.'

Project van de kinderkerk in de veertigdagentijd - 'Wakker worden'

Kinderlied: 'Wakker worden' (melodie: 'Vader Jakob')
Wakker worden, wakker worden,
het is tijd, het is tijd.
Doe je ogen open, doe je ogen open,
het is tijd, het is tijd.

Korte reflectie bij de verbeelding van het grote Verhaal van God

Verbeelding van het grote Verhaal, deel II – door de Zandkunstenaar

Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 793:1, 2, 3

1 Bron van lief-de, licht en le-ven,
voor el - kaar zijn wij ge - maakt
door uw hand el - kaar ge - ge-ven,
door uw vin-ger aan - ge - raakt.
Laat ons op uw toe - komst ho-pen,
gaan-de - weg U te - ge - moet;
dat wij sa-men la - chend lo-pen
in uw gro-te brui - lofts-stoet.

Liedboek Online

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend
schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij, Gij laat ons niet alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet
scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Wegzending en zegen